

Promotie H2 wint van Rijswijk 2

Afgelopen maandag speelde Promotie H2 de 2^e externe wedstrijd.

Kopman Maarten W kende met zwart na de opening wat problemen op de damevleugel. Wit stond op z'n minst comfortabel maar na enige afwikkeling bleek het voordeel verdwenen. De tegenstander bood slim remise aan, maar Maarten zag een mooie toekomst voor zijn vrijpion op de a-lijn. Ondersteund door het loperpaar moest die de overkant gaan halen. Toen Maarten besloot een loper te ruilen leek de kracht er wel wat uit en ontstond een gelijke stelling. In een onbewaakt ogenblik kon zwart ineens binnenkomen op de 2^e rij en ging het punt naar Promotie.

Erwin speelde zoals zo vaak kamikaze en dat levert ons tegenwoordig behoorlijk wat op. Erwin met wit. Harry the h-pawn ging al vroeg op pad. Samen met twee paarden en een dame probeerde hij direct te infiltreren in het zwarte kamp. Nadat wit op een vol bord ook nog met een toren op de zevende rij binnenkwam, leek het allemaal heel hard te gaan. Zo hard dat de tegenstander direct opgaf, het zag er ook heel eng uit. Wat bleek, de stelling was wel moeilijk maar zeker nog niet verloren voor zwart.

De tegenstander van Rens aan bord 3 was goed voorbereid, speelde snel en wist de weg in de opening. Eigenlijk speelden beide spelers een solide opening en ook het vervolg van de partij bleek nooit uit balans. Had wit na de opening een klein plusje, in het eindspel was de balans iets in het voordeel van zwart. Mogelijk werden er in het eindspel (door beide partijen) wat kansjes gemist.

Remise lijkt een terechte uitslag. We proosten erop met een biertje.

Naast mij zat Sebastiaan met wit. Door een druk gezinsleven komt hij alleen nog extern spelen. Door gemis aan routine haalde hij in de opening wat zetten door elkaar zodat hij nooit d2-d4 kon spelen. En dus plombeerde de tegenstander die goed speelde het veld d3 met alle gevolgen van dien. Wit kon er zo totaal niet uitkomen met alle stukken en de witte velden waren allemaal zwak, ook rondom de koning. Het zou een kwestie van tijd zijn voordat dit fout afliep. Maar na uren manoeuvreren zat Sebastiaan er nog, zo kennen we hem, een echte vechtersbaas. Zwart bleef maar goed staan, alleen deelde net de genadeklap niet uit (of was die er niet?). Het lukte zwart niet om er doorheen te komen, er volgde een remiseaanbod wat dankbaar werd aangenomen.

Hans met zwart kwam wat moeizaam uit de opening zo leek het. Zetje voor zetje krabbelde hij terug en zo ontstond een stelling die goed te spelen leek maar nog in evenwicht. Toen de tijdnood voor beide spelers was aangebroken werd al het geleerde in Stap 1 vergeten, stukken stonden in, een toren gaf schaak naast de koning die de toren kon slaan. Maar de koning liep weg :) We kennen het allemaal, de tijdnood. Hans trok aan het langste eind en mocht een punt noteren.

Stephan met wit stond al snel aardig. Wat meer ruimte, open torenlijnen, iets van dreiging richting de zwarte koning. Maar zijn tegenstander hield alles behoorlijk onder controle. Echte harde aanknopingspunten waren er niet. Totdat Stephan getrukt op g6 een pion kon winnen.. Toen ik later terugkwam was een pionnenrace ontstaan. Een gelijke pionnenrace. Remise.

Onze vaste bord 7 man Hamilcar kon geen opening vinden in het solide spel van de tegenstander. Met zwart pakte hij een halfje.

Dirk met wit blunderde in de opening een centrum-pion. Uiteindelijk stond hij een stuk tegen enkele pionnen achter. Vervelend maar niet getreurd en alles vol op de aanval. Maar wie was er nu wie aan het aanvallen, enigszins zorgelijk leek het mij wel maar ik heb er te weinig van gezien. Typisch zo'n partij die voor een teamleider ook lastig is, zo dynamisch dat je er geen vast oordeel meer aan kunt hangen. Uiteindelijk werd het remise.

En zo eindigde deze wedstrijd in een overwinning voor Promotie. 5,5 – 2,5.