

De Dordtse dichter C. (Cornelis) Buddingh' (1918–1985) was een hartstochtelijk schaker. Voor een artikel van de hand van Ruud Aalbersberg over Buddingh' als schaker zie [Nieuwsbrief nr. 76 van het Max Euwe Centrum \(april 2011\)](#). In dat artikel zijn Buddingh's gedichten *Bij een vroege partij van Jan Timman* en *Met Constant Orbaan op het middenvak* te vinden. Buddingh' was een 'minor poet' die het desondanks in Nederland ver wist te schoppen. Poetry International vernoemde de prijs voor het poëziedebuut van het jaar naar hem en ook onze nationale scherpslijper Gerrit Komrij had Buddingh' hoog zitten. Voor *De Nederlandse poëzie van de 19de en 20ste eeuw in 1000 en enige gedichten* (1979) selecteerde Komrij niet minder dan zes gedichten van Buddingh', maar vreemd genoeg ontbreekt zijn beroemdste gedicht *De blauwbilgorgel* (Mijn vader was een porgel, mijn moeder was een porulan, daar komen vreemde kind'ren van.) Beschrijvingen van alle inwoners van het nonsensicale dierenrijk van Buddingh', met illustraties van Wim Hofman, zijn te vinden in het boekje *Alle gorgelrijmen* (2003).

GORGELGENESE

Een mustang en een tangmus
die trouwden met elkaar
Het was, als zich laat denken,
een wat merkwaardig paar.

En toen ze een tweeling kregen
(en dat duurde niet lang!)
was een ervan een musmus
en de ander een tangtang.



Op het internet is het gebruikelijk je te verschuilen achter een schuilnaam. Zo lopen er bij de schaakvereniging Promotie rare snuiters rond met bijnamen als SillyManofwar, bintanganker, PaulvdW, RensM, LuckyGraaf, JoostMos, RobdeVriesWoubrugge (geen idee wie dit zou kunnen zijn), MaartenWie, Novocane, Boterhoofd, Sweetlake, JaapvandenBerg (een raadselachtige naam), JanVzn, Harrieboe, JohnHippo, Venepu, Maurice95, etc.. Dit kan allemaal veel flitsender. Mijn voorstel is dat alle schakers van Promotie een gorgelnaam als pseudoniem krijgen of kiezen en dan bij voorkeur een die bij hun eigenaardigheden past.

Een eerste voorstel: Robby Kevlishvili wordt de Blauwbilgorgel, de Ratelsnoek is onze Bernard Bannink, de Turelurelei is niemand anders dan Manuel Nepveu, Willem Broekman ziet in de spiegel een Goudopsneevink, voorzitter Jaap van den Berg was altijd al een Mastodonderkop, berserker Harrie Boerkamp doet mij aan de Kwink denken, Maurice Hettfleisch is een typische Krillemonus, Rachid Schrik lijkt veel op de Sneutelaar, Eelco Kuipers gaat vanaf nu door het leven als de Simmelot, Joost Mostert is de Jenk, Maarten van Zetten en de Kwabbeldras zijn een pot nat, Jan Veldhuizen is de roodomrande Ollewuin, Sebastiaan de Jong en de Wellesnieteskrab horen bij elkaar, John Tan is uiteraard de Kangoeroek, Rob de Vries verstoppt zich achter de Bozbezozzel, Paul van der Werve identificeren we met de Popokatepee en Rens Minnema met de Gringergoriaan. De oude naam van onze club danken we af. Een passende nieuwe naam lijkt mij schaakvereniging De Gorgels en ons clubblad heet voortaan Gorgelschaak.